

HUMANISTISCHE PERSDIENST

BLEYENBURGSTRAAT 1, UTRECHT

Uitgave van de Stichting Humanistisch Centrum Mens en Wereld

VERSCHIJNT PERIODIEK - ABONNEMENTSPRIJS fl. 3.- PER JAAR

Bij publicatie van gegevens, welke de Persdienst uit andere bladen heeft overgenomen, dient de oorspronkelijke bron te worden vermeld. - Postgiro No 304960 t.n.v HUMANISTISCH VERBOND te UTRECHT - Telefoon K 3400-10163

12 Juni 1953.

2e Jaargang Nr.11.

PROTESTVERGADERING TEGEN R.K. OPTREDEN TE VOORBURG.

Op Woensdag 10 Juni werd door de Gemeenschap Voorburg van het Humanistisch Verbond een openbare vergadering belegd teneinde te protesteren tegen het feit dat van R.K. zijde pressie is uitgeoefend op de Voorburgse Courant om geen publicaties en advertenties meer op te nemen over het Humanistisch Verbond.

De voorzitter van de Gemeenschap Voorburg opende deze door ruim 700 personen bezochte vergadering met de mededeling, dat ongeveer 500 personen onverrichterzake naar huis hadden moeten gaan, omdat er geen plaats meer onbezet was in de grote zaal van de N.V. van der Heem.

Vervolgens schetste Dr. J.P. van Praag, de algemeen voorzitter van het Humanistisch Verbond, de ontwikkeling van de campagne, die van R.K. zijde tegen het Humanistisch Verbond gevoerd wordt.

Reeds sinds het Internationaal Congres over Humanisme, dat in Augustus 1952 te Amsterdam plaats had, werden allerlei verdraaide berichten gegeven, o.a. dat Mr. Walenkamp (vermoedelijk wordt het hoofdbestuurslid Mr. H.B.J. Waslander bedoeld, aldus spreker) gezegd zou hebben dat het Humanisme steunt op het Socialisme. Maar Mr. Waslander heeft juist het tegendeel betoogd. Verder werd met vette letters in de R.K. kranten vermeld, dat een zekere mijnheer Herz/ "onze eerste taak" achtte het Katholicisme te bestrijden. De Heer Herz heeft echter geen enkele relatie tot enige humanistische organisatie en was particulier bezoeker van het congres.

Practicus schreef in de Gazet van Limburg, dat de Humanisten bemiddeling verlenen bij levensmoeilijkheden en kosteloze adviezen verstrekken. Daarna volgt: "U begrijpt de rest". Maar spreker begrijpt de rest niet. Hij weet alleen dat de Humanistische bureaux voor levens- en gezinsmoeilijkheden werken volgens de richtlijnen van de Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid.

Zo was het klimaat geschapen, waarin op 3 Februari van dit jaar, toen ons gehele volk diep getroffen was door de verschrikkelijke overstromingsramp, Jhr. Ruys de Berenbroeck in de Eerste Kamer verklaren kon, dat de monopoliepositie der Kerken onverkort gehandhaafd diende te worden.

De aantasting van de geestelijke vrijheid, die door dit Voorburgse incident gedemonstreerd wordt, achtte Dr. van Praag zeer verontrustend. De geestelijke strijd is hier gevoerd met economische machtsmiddelen, zoals de Voorburgse Courant in haar verdediging zelf toegeeft. Deze methode houdt het verschrikkelijke gevaar in, dat ons nationale leven wordt verscheurd en ontwricht.

Ook de Maasbode heeft zijn visie op dit geval gegeven en wel als volgt: "Voor de gelovige christen geldt dat hij zich eenvoudigweg heeft neer te leggen bij de vrijheid die iedere

neutrale publiciteitsonderneming heeft om voor hem te bepalen wat hij in zijn huiselijke kring aan lectuur heeft te dulden".

Maar anderen mogen toch wel lezen, wat hen wel aanstaat? Laat men dan de Maasbode nemen als men dat een prettige krant vindt. Waarom zouden wij niet mogen lezen, wat anderen niet aanstaat? Spreker zegt gehoord te hebben, dat het vooral een verslag over een lezing van Anna Blaman is geweest, dat aanleiding heeft gegeven tot deze onverkwikkelijke zaak. Hij heeft het verslag zelf niet gelezen, doch hij wil aannemen, dat er mensen zijn die bezwaar tegen de inhoud ervan hebben. Hij acht het zelfs heel goed mogelijk, dat humanisten hier bezwaar tegen zouden hebben. Het gaat er echter om, dat volwassenen geen onmondige kinderen zijn. Zij worden geacht een natuurlijk oordeelsvermogen te hebben.

Dr. van Praag meende te mogen hopen, dat de unfaire bestrijdingsmethoden van bepaalde Rooms-Katholieken lang niet door het gehele Rooms-Katholieke volksdeel gewaardeerd wordt. In recente uitlatingen van Pater Stokman en Mgr. Alfrink heeft hij menen te mogen beluisteren, dat men in Rooms-Katholieke kringen de geestelijke strijd meer dan tot dusver wil voeren met geestelijke middelen.

Voor de humanisten is er uit dit alles slechts één conclusie te trekken: Aaneensluiting is meer dan ooit nodig. De mensen en de middelen moeten bijeengebracht worden om de mens te helpen bij zijn worsteling om menswording.

Vervolgens sprak de Heer A.B. Lam, Wika voor de Nederlands Hervormde Gemeente te Voorburg, namens verontruste protestanten.

Hij achtte het gebeurde met de Voorburgse Courant een gevaar voor de democratie. Er is hier gesold met de democratie, als ware het marktwaar. In de oorlog werden onze geestelijke vrijheden in bloed gesmoord, nu in drukinkt.

Vervolgens gaf spreker een uiteenzetting van wat hij onder democratie en geestelijke vrijheid verstaat. Hoewel hij het als christen niet eens kon zijn met de humanistische levensovertuiging, eiste hij toch voor ieder mens het recht op om een eigen levensovertuiging te hebben.

Als laatste spreker trad Prof. Dr. Garnt Stuiveling op, die in een fel betoog de waarde van de democratie verdedigde.

Hij onderscheidde een afzijdige neutraliteit en een alzijdige neutraliteit. De laatste kan een opbouwende functie hebben, doordat daarin alle meningen tot hun recht komen en het gesprek mogelijk gemaakt wordt. De kostbare traditie van het Nederlandse volk, de verdraagzaamheid, wordt hier geweld aangedaan.

In een boeiend overzicht herinnerde Prof. Stuiveling er aan hoe Nederland steeds een wijkplaats is geweest voor om hun geloofsovertuiging vervolgden. Of, zoals de dichter Potgieter het zei: "De Vrijplaats van de ballingen". Wat er de laatste tijd gebeurt, is de botsing van twee cultuurtradities: de verdraagzaamheid en de inquisitie.

Spreker stelt vast, dat het Humanistisch Verbond in de 7½ jaar van zijn bestaan nimmer een agressieve houding heeft aangenomen, maar nu wordt het wel gedwongen protest aan te tekenen. De dreigementen gericht aan de Voorburgse Courant, zijn beneden de maat van het menselijke. De Rooms-Katholieken roepen hiermede zelf een hernieuwd anti-papisme op.

Spreker gelooft niet, dat de thans gevolgde methode van bestrijding inhaerent is aan het R.K. geloof en hij hoopt, dat men in de toekomst in de geestelijke strijd argumenten zal gebruiken en geen economische machtsmiddelen of valse voorlichting.

Wij behoeven ons niet te verdedigen en wij wensen niet aan te vallen. Wij willen rustig ons werk kunnen doen, als de spitter op de akker, zonder schild en zonder geweer, aldus Prof. Stuiveling.

De voorzitter van de Gemeenschap Voorburg sloot deze denkwaardige en bewogen vergadering met een aanhaling uit Mattheus: "Al wat gij wilt dat de mensen U doen, doet gij hun desgelijks".